

חיבור עליונים ותחתונים

ע"פ 'דבר מלכות' שבת פרשת יתרו ה'תשנ"ב

התורה והעולם

על התורה, ניתן להסתכל משני כיוונים. מחד - הצד של ה', ומאידך - הצד שלנו, הנמצאים כאן בעולם.

כשלומדים תורה חייבים לדעת ולזכור שזוהי תורה קדושה אשר ניתנה לנו מאת ה' **יתברך**, "אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד" - התורה והקדוש ברוך הוא - אחד. כל מה שנאמר בה הוא אמת וקודש קדשים, גם אם איננו מבינים. התורה היא שכל אלוקי שעלינו להתבטל בפניו.

כשלומדים תורה ה' כל כך מתגלה, עד שהדברים היוצאים מפינו הם ממש דבר ה'! כמו אצל הצדיקים "שכינה מדברת מתוך גרונו", בדומה לכך ישנו אצל כל יהודי הלומד תורה.

מאידך עלינו להתייגע, להבין את התורה בשכל שלנו עד הפרט האחרון. (כמעט) לכל דבר סיבה וטעם שאנו יכולים להבין, כי התורה ניתנה לנו, לשכל האישי שלנו. אמנם התורה היא קדושה ומופלאה, אך ה' הוריד אותה אלינו **לעולם** הזה. והתורה מורה לנו כיצד להתנהג בעניינינו הפרטיים, לעשות מהעולם הגשמי והתחתון דירה לה'.

כך גם בנושא משיח וגאולה, שזו הרי המטרה של מתן תורה, ישנם שני צדדים:

מצד אחד, בגאולה האמיתית והשלימה ה' יתגלה בכל התוקף. כולם יכירו אותו ויקיימו את רצונו בשמחה. ומצד שני זה לא יקרה לנשמות בגן עדן ולא בעולם האצילות, זה יקרה לנו, לאנשים הגשמיים שאוכלים ושותים, פה **בעולם** הזה הגשמי כפי שהוא, העולם לא ישתנה ולא יתפוך לרוחני.

דוקא בעולם הגשמי ה' יתגלה בכל העוצמה ויעשה לעצמו דירה בתחתונים.

למה פעמיים?

בפרשת יתרו, אנו קוראים על מעמד הר סיני ולומדים את עשרת הדברות.

כשנלמד את פרשת ואתחנן, נגלה שמשה רבינו חוזר באוזני העם על עשרת הדברות. ואכן הדברות שבפרשת יתרו נקראות "הדברות הראשונות", ואלו בפרשת ואתחנן "הדברות האחרונות".

לכל פרט בתורה משמעות עמוקה, אין סתם כפילות. מדוע איפה מופיעים עשרת הדברות פעמיים?

תוך כדי עיון בחומש, נגלה שינויים קלים בין "הדברות הראשונות" ל"דברות האחרונות". מה שמחזק את ההנחה כי יש הבדל בסיסי ביניהם. יש אם כן מה לחקור.

ההבדל הבולט

עשרת הדברות הם עיקר ויסוד כל התורה. ברור אם כן שהכפילות מבטאת שני ענינים כלליים בתורה.

והנה, הרבי מלך המשיח שליט"א מפנה את תשומת לבנו להבדל מאוד בולט בין הדברות הראשונות לדברות האחרונות. את הדברות הראשונות אמר ה' בכבודו ובעצמו, "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור". ואילו הדברות האחרונות נאמרו על ידי משה רבינו. וכבר ברור שיש הבדל יסודי בין שני סוגי הדברות. שהרי אי אפשר להשוות בין דברי ה' לבין דבריו החוזרים של משה.

מה שנשאר להבין, מדוע באמת משה חוזר על הדברות? מה הוא מוסיף על מה ששמענו מה' בכבודו ובעצמו?

מסתבר שצריך גם את זה וגם את זה. יש מעלה בכך שה' אומר את התורה, ויש מעלה כשמשה חוזר. וזה מה שמסביר הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחה.

כשה' מדבר, וכשמה מדבר

זהו ההבדל בין עשרת הדברות שנאמרו מפי הגבורה - ה' בכבודו ובעצמו, לבין עשרת הדברות כפי שמה אמר אותם.

כשה' נתן את התורה על הר סיני ואמר "אנכי ה' אלוקיך", הוא התגלה בכל התוקף. כל ישראל ראו את הקולות והבינו שזוהי תורת ה' שכל מלה שלה קודש. ומאז כל יהודי הלומד תורה זוכה ואומר את דבר ה' ממש. זוהי מעלה גדולה ונפלאה.

אבל מצד שני, כשבני ישראל שמעו את קול ה' פרחו נשמתם וכמעט מתו. כי העולם הנמוך שלנו לא מסתדר עם גילוי כה גדול. והרי למדנו שהתכלית היא שהכל יגיע אלינו לעולם הגשמי!

לכן, משה רבינו חזר על כל הדברות. משה רבינו אינו אדם רגיל. הוא "איש האלוקים", כלומר: "מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה אלוקים". ולכן הוא יכול לחבר אותנו עם ה' יתברך ולעזור לנו כדי שנוכל לקיים את רצונו.

משה רבינו נותן לנו את הכח להחדיר את התורה בעולם. להבין את התורה בשכלנו, ללמוד כיצד עלינו להתנהג בחיי היום יום, ושהעולם כולו יהפוך לעולם של גאולה.

כך מתחברים עשרת הדברות, הראשונות והאחרונות, ומביאים את הגילוי האלוקי הגדול בתוך העולם הגשמי.

היום יותר מתמיד

מתן תורה הי' אמנם בעבר, אך הדברים האלה נכונים גם היום! הקדוש ברוך הוא אומר את עשרת הדברות כל יום מחדש, וגם משה רבינו ישנו בכל דור ודור, הוא הרבי נשיא הדור שעוזר לנו ונותן כחות להבין את התורה ולקיים אותה. והכל בשביל המטרה - להביא את משיח.

אם ניקח בחשבון שדורנו הוא דור מיוחד, הדור הראשון לגאולה, נבין שעכשיו הכי חשוב לקיים את מה שלמדנו כעת, כי זהו הזמן של

המשיח, שעומד לבוא ממש מיד.

מי זה המשיח? מתי הוא בא? הרבי מלך המשיח שליט"א מוצא לכך רמז במילה מיד: מי"ד ראשי תיבות משיח מנחם שמו, יוסף יצחק, דורם. משמע: הדור הזה יזכה בזכות פעולותיו של הרבי הריי"צ לגילוי הגדול של הרבי מלך המשיח ששמו מנחם.

תכל'ס

במתן תורה התכנסנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, גם היום עלינו לכנס את כל כוחותינו לעבוד את ה'. להוסיף בלימוד התורה "באימה וביראה" - כי עכשיו ממש ה' מדבר דרך הפה שלנו.

ועוד דבר עיקרי: כל אחד מאתנו ישפיע בימים הקרובים על עשרה יהודים (לפחות) להוסיף בתורה ומצוות.

הרבי מלך המשיח שליט"א מדגיש שזו הוראה לכל אחד ואחת מישראל בדורנו, אנשים נשים וטף. במיוחד לאלה הקשורים לרבי מלך המשיח שליט"א ונמצאים אצלו ב-770, שההתנהגות שלהם משפיעה על היהודים בכל העולם. עליהם להשתדל במיוחד בכל העניינים עליהם מדבר הרבי.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א

מהרה יתגלה ויגאלנו!

לזכות

הרה"ח ר' נחמן יוסף שי' בן רוזה

לרגל יום הולדתו בח"י שבט

יצליח בכל מעשה ידיו בגו"ר מתוך הרחבה,

בלי גבול עד בלי די!

יזכה יחד עם כלל ישראל לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח מי"ד נאו!

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בנימין: (054) 795-5493

רכזת ארצית בנות: (054) 646-0770

בארה"ב: (718) 290-4444



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' אה"ק

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110

טל': 04-6462770 פקס: 04-6578485

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רותנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע ארצי ללימוד ה'דבר מלכות'