

אין ירידה - הכל עלייה

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ כי תשא ה'תשנ"ב

השאלה

שמה של פרשה - כך אומר הרבי מלך המשיח שליט"א, מורה על תוכנה של כל הפרשה. השם אינו סתם מילה בתחילת הפרשה, אלא מבטא את הנאמר בה. שמה של פרשתנו, - "כי תשא את ראש בני ישראל", המשמעות הפשוטה של מילים אלה היא: לשאת ולהגביה את בני ישראל.

אבל בתוכן הפרשה, הענינים לגמרי הפוכים. חטא העגל, שבירת הלוחות, דברים הכי לא טובים, ההיפך לגמרי מ"כי תשא את ראש בני ישראל". לכאורה, אין קשר בין השם לבין הפרשה?

בכלל, כל הפרשה מאוד מוזרה. ההתחלה מספרת על לוחות ראשונות - אבנים שה' בכבודו ובעצמו עשה אותם, הדבר הכי קדוש שיש. מיד אחר כך מסופר על חטא העגל ושבירת הלוחות - דבר הכי לא טוב שיכול להיות. ואחרי כל אלה - הלוחות האחרונים, לוחות חדשים אותם עשה משה בעצמו. איך משתלבים נושאים מנוגדים ושונים כל כך באותה פרשה תחת אותו שם "כי תשא"?

פרשה נפלאה

פרשת כי תשא - אומר הרבי שליט"א מלך המשיח היא "פרשה נפלאה". יש בה הכל, כל התורה וכל העולם.

בבריאת העולם, קבע ה' כלל ברזל: בכל ענין יהיו תמיד שלשה שלבים. ראש, אמצע, סוף.

דוגמא: כשרוצים לעשות מצוה, תחילה רוצים וחושבים איך לעשות. אחר כך עושים

את המצוה בפועל. ועל ידי זה מגיעים למטרה - הגאולה האמיתית והשלימה. כך בכל דבר.

כך גם בבריאת העולם, שלב ראשון - התורה, בה יש את כל העולם, שלב ב' - ה' ברא בעולם דברים בלתי רצויים ויהודים שיעבדו בו ויתקנו אותו, על ידי העבודה מגיעים למטרה - הגאולה האמיתית והשלימה.

בפרשת תשא מצויים שלשת השלבים: בתחילה ניתנו הלוחות הראשונות, לוחות שה' בכבודו ובעצמו כתב ונתן לבני ישראל. אחר כך - חטא העגל והלוחות נשברו, אך מטרת שבירה זו - שבני ישראל יעשו תשובה ויזכו ללוחות האחרונים, בהם יש הרבה יותר מהלוחות הראשונות, הלכות מדרש ואגדות.

בפרשה נפלאה זו, קיים כל הסדר, התחלה, ירידה ועבודה, ובסוף גאולה.

סדר מסודר

לצערנו, הדרך לתוצאה הסופית המושלמת - הגאולה האמיתית והשלימה, מקפלת בתוכה ירידה, מצבים קשים ואפילו לא טובים של חטאים וכדומה. עלינו להתאמץ ולהשקיע, בזכות העבודה וההשקעה מגיעים לתוצאה.

העולם חושב שהירידה היא כשלון בתכניות, משהו שלילי שלא היה צריך לקרות. אם כבר קרה אז צריך לנצל זאת לעלי, אבל מלכתחילה, ה' עדיף שלא יקרה.

הרבי מלך המשיח מלמד אותנו לחשוב אחרת: הכל מתוכנן מראש. ה' הוא זה שקבע שכך יהי הסדר, תהי' ירידה, יהיו מצבים

קשים, כדי שדווקא על ידם נגיע לשמחה
הגדולה ולאור הגדול של משיח.

אין מצב רע, יש כיוון אחד עם מטרה
ברורה. שום דבר לא נכשל, זהו רק מהלך
עיקרי ומכריע, מתוכנן מראש לטובתנו. אצל
בני ישראל הירידה היא לא רק בשביל העלי,
אלא חלק מהעלי'.

התשובה

פרשתנו נקראת בשם כל כך יפה - "כי
תשא" - להגביה ולהרים את בני ישראל, כי
כל מה שמסופר בה, הוא חלק מהתהליך
הנפלא של נתינת התורה, גם האסון הגדול
באמצע - חטא העגל ושבירת הלוחות הם
חלק בלתי נפרד מהתהליך.

הלוחות הראשונים, שבירת הלוחות
והלוחות השניים, כולם סיפור אחד עם סוף
טוב.

תכל'ס

לכל יהודי, כח מיוחד לעשות הכל
מתחלה ועד הסוף, מרגע פתיחת העיניים
בבוקר ועד לכתו לישון. במיוחד היום
כשנמצאים בדור הגאולה, הדגש המיוחד הוא
על השלב השלישי - להביא את הגאולה
האמיתית והשלימה בפועל ממש!

מניין הכח המיוחד לכך? משה רבינו
שקיים בפרשתנו את כל השלבים, מתחלה
ועד הסוף. נתן לנו את הלוחות הראשונים וגם
שבר אותם, ואחר כך הביא את הלוחות
השניים.

גם היום, יש לנו את משה רבינו שלנו -
הרבי מלך המשיח שליט"א הוא נותן לנו
הכחות הכי חזקים, והוא גם זה שיתן לנו את

כל מה שיקרה בגאולה, בנין המקדש, קיבוץ
גליות. ותיכף ומי"ד ממ"ש נא"ו.



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד!

לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א

מהרה יתגלה ויגאלנו!



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110
טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בנים: (054) 7770.806

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'