

הדרך הישרה

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א

עוד שאלה, למה כתוב פה "רבי אומר"
ולא "רבי יהודה הנשיא אומר", המשנה
מדגישה פה במיוחד שקוראים לו "רבי" בלי
השם הפרטי.

איך נביא את המשיח

רבי זה בכלל לא סתם שם, כשאומרים
רבי מתכוונים למשיח. כמו רבי יהודה
הנשיא שאם התלמידים שלו היו זוכים
לגאולה אז הוא ה' המשיח שלהם. ככה בכל
הדורות הרבי הוא המשיח. ובמשנה שלנו
רבי שהוא המשיח אומר שמכיון שכבר גמרו
את כל העבודה, ובני ישראל מוכנים לגאולה,
ונשאר רק משהו קטן בסוף שצריך לתקן. אז
מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? מה הדרך
הישרה הכי קלה והכי מהירה להביא את
המשיח לכאן?

והמשיח מסביר במשנה 'כל שהיא
תפארת', תפארת זה הספירה השלישית
והיא רומזת על התורה. אז מה שאנחנו
צריכים לעשות זה ללמוד תורה. ובמיוחד
ללמוד תורה בעניני גאולה ומשיח.

ללמוד על הגאולה בנביאים, בגמרא
ובמדרשים, ובמיוחד בפנימיות התורה
ותורת החסידות כמו שאמר מלך המשיח
לבעל-שם-טוב שעל ידי הפצת המעיינות
יבוא המשיח, ובמיוחד מאמרים ולקוטי
שיחות בעניני גאולה ומשיח, שזה הרי
התורה של המשיח עצמו וככה אנחנו
מתכוננים ללמוד את התורה חדשה של
הרבי מלך המשיח שליט"א, כמו שכתוב

בהמשך להתעוררות הגדולה בעקבות
דברי הרבי מלך המשיח שליט"א בכ"ח ניסן
אותם למדנו יחד בשבוע שעבר, בהם הרבי
מלך המשיח מעורר ודוחף על הצורך לפעול
להביא את המשיח. כעת נלמד את השיחה
בהמשך לכך, בה הוא נתן את ההוראות כיצד
לפעול להביא את המשיח. וכך אומר הרבי
מלך המשיח שליט"א:

ללמוד הוראה עכשווית מהפרשה

בהמשך למה שדובר (בשיחת כ"ח ניסן)
אודות הצורך של כל אחד מישראל להביא
את הגאולה. ובמיוחד כעת שבסוף חודש
ניסן כבר 'כלו כל הקיצין' והגיע כבר סוף
סוף הזמן שמשיח צריך לבוא. לכן כעת
נלמד על הקשר של השבוע שלנו לגאולה
האמיתית והשלימה, ועל ההוראה שנלמד
מכך כדי להביא את הגאולה בפועל ממש!

השאלה

השבת נלמד את פרק שני בפרקי אבות
המתחיל במשנה "רבי אומר: איזו היא דרך
ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת
לעושי' ותפארת לו מן האדם". הדרך הישרה
והנכונה שאדם צריך ללכת בה. זה הדרך של
תפארת.

שואל הרבי מלך המשיח שאלה פשוטה,
מה זאת אומרת 'איזו היא דרך ישרה'? דרך
ישרה יש רק אחת וכולם מכירים אותה, זוהי
הדרך של התורה והמצוות! מה יש לשאול
כאן?

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

"תורה חדשה מאתי תצא".

תכל'ס

כל אחד ואחד, אנשים שלומדים תורה וכאלה שעובדים, גם נשים, וגם אנחנו חיילי צבאות ה', כולם צריכים להתחיל ללמוד עניני גאולה ומשיח כל אחד כמה שהוא יכול,

עוד יותר טוב, אם יושבים עשרה ביחד, ולומדים עניני גאולה ומשיח, כשיושבים ביחד ולומדים אז כולם נהנים מהלימוד ביחד והלב מתעורר בשמחה והתפעלות לחכות למשיח שיבוא כמה שיותר מהר.



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א

מהרה יתגלה ויגאלנו!



רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: (054) 795.5493

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110

טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'