

לדעת שאנחנו בגאולה!

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ שמות ה'תשנ"ב

שאלה - כיצד זה מתקשר לגאולה?

הפרשה פותחת בפסוק: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה... ראוּבן שמעון לוי ויהודה". אומר המדרש ואף מוכיח כיצד, כל שם משמות בני ישראל ראוּבן שמעון ואחיהם, נקראו על שם הגאולה! טרם ירידתם למצריים זכרו השבטים והזכירו את הגאולה ממנה!

ולא רק הגאולה ממצריים, גם הגאולה האמיתית והשלימה מרומזת בפסוק, כפי שרואים בהמשך כשהמדרש מסביר את הקשר בין שמו של יוסף לגאולה - "על שם שעתיד הקב"ה להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם ממצרים" - הגאולה נוספת, הגאולה השלימה.

וכאן הרבי מלך המשיח שליט"א שואל: הרי פסוק זה מדבר על ירידתם של בני ישראל לגלות במצרים, איך אפשר לומר שהוא מדבר גם בגאולה? ועוד הגאולה השלימה?

שאלה נוספת שהרבי מלך המשיח שליט"א שואל פעמים רבות:

התורה אינה ספר היסטוריה, 'תורה' מלשון 'הוראה' והיא מלמדת אותנו כיצד להתנהג בחיי היום-יום, אם כן, שאנו לומדים פסוק זה בשנת תשס"ז, מה עלינו ללמוד מכך? כיצד יש בזה כדי לשנות או להשפיע על חיינו?

גלות - חלק מהגאולה

בהשיבו על שתי השאלות מחדש הרבי שליט"א חידוש נפלא! הרבי זורק 'פצצה' לאור ואומר:

"כל הענין ד'הבאים מצרימה' הוא לאמיתתו - גאולת ישראל". והירידה שבינתיים היא

בחיזונית, אבל בפנימיות, הירידה גופא היא (לא רק בשביל ועל מנת העליה שבגאולת מצרים, אלא יתירה מזו -) חלק מהעליה והגאולה עצמה, עד - העליה דגאולה האמיתית והשלימה. ומשום כך אומר המדרש על "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" - "על שם גאולת ישראל נזכרו כאן", שכוונתו גם על הגאולה העתידה לבוא.

מה זאת אומרת? איך יכול להיות? גם זאת נבין בהמשך.

יציאת מצריים - גם באמצע הגלות

נאמר במשנה "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצריים כל ימי חיך... להביא הלילות". ומכאן - שגם ביום וגם בלילה אומרים בקריאת שמע "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריים".

מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א: היציאה ממצרים היא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. בעיקר מבחינה רוחנית, משמעות היציאה ממצרים היא: להתגבר על היצר הרע, לצאת מהמיצר והגבול של הגוף ולעשות מה שהיצר הטוב אומר לנו, ללמוד תורה, לקיים מצוות ועל ידם נתקשר עם הקב"ה.

המשנה משבחת ומדגישה, שגם בלילה מזכירים את יציאת מצריים. וזה בא לומר לנו שגם במצבים קשים כמו לילה, ואפילו בגלות כשאר ה' אינו מאיר ואנו מבולבלים כהולכים בחושך, גם אז יציאת מצריים נותנת לנו כח לצאת מכל ההגבלות ולהתקשר לה' כמו שהיה ביציאת מצריים וכמו שיהיה בימות המשיח.

העניין של יציאת מצריים, שגם בעומק הגלות מרגישים גאולה!

משנה זו לימד רבי אלעזר בן עזריה ביום בו

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ואיך עושים את זה:

**על ידי זה שמתכווננים בעצמם ומכינים אחרים
למצב ד"ימות המשיח."**

הרבי גם מקשר זאת עם מעשה בפועל.
להשתתף ולחזק את לימוד הרמב"ם בכל יום
(יום ההילולא שלו בכ"ף טבת). והילדים ילמדו
את ספר המצוות של הרמב"ם, ובמיוחד את
המצוות הקשורות עם מלך המשיח.



**יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד!**

**לזכות
הרבי מלך המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!**

נתמנה לנשיא ישראל. ומסביר הרבי מלך המשיח
שליט"א, שזהו תפקידו של נשיא הדור: לקשר
את בני ישראל כפי שהם בגלות, עם הגאולה.
לכן ביום בו עלה רבי אלעזר לנשיאות הוא לימד
את המשנה המדברת על הקשר של כל יהודי עם
הגאולה.

(וכפי שהרבי מלך המשיח שליט"א נשיא
דורנו אמר ביום עלותו לנשיאות (י"ד שבט) את
המאמר "באתי לגני" על השליחות שלנו להביא
משיח בפועל ממש).

תשובה - גם היום הכל גאולה

נשוב לשאלה של הרבי מלך המשיח שליט"א
בתחילת ה'דבר מלכות', מדוע באמת שמות בני
ישראל הבאים מצרימה, על שם גאולתן נקראו?

עכשיו הכל מובן. הענין של יציאת מצרים
היא להרגיש גאולה גם בתוך החושך, ואם-כך,
כבר בירידה אפשר לקרוא לבני ישראל על שם
הגאולה, כי באמת היא חלק מהגאולה השלימה!

ומה עלינו ללמוד? על כך מביא הרבי את
הפסוק (מתוך שנים עשר הפסוקים): "בכל דור
ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא
מצרים". כי בכל יום בגלות אנו כמו במצרים,
וצריך לצאת ממנה ולהגיע לגאולה השלימה.

עכשיו כשברור לנו כי כבר הירידה למצרים
היא חלק מהגאולה, נדע גם בגלות הזו האחרונה
להפוך אותה ולהראות שאנחנו לא בגלות, אנחנו
נמצאים בגאולה!

תכל'ס

ובנוגע לפועל הכוונה היא, שהעבודה דבני
ישראל עתה צריכה להיות "להביא לימות המשיח",
לגלות כבר תיכף בפועל איך שהמצב ד"הבאים
מצריימה" בגלות הוא באמת מצב ד"גאולת
ישראל".



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110
טל': 04.6578485 פקס: 04.6462770

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בנים: (054) 7770.806

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'