

העולם כבר משוכנע

ע"פ דבר מלכות ש"פ קרח ה'תנש"א

ג' תמוז - חג הגאולה

מספר הרבי מלך המשיח שליט"א:

ג' תמוז הוא היום בו נשתחרר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר מהמאסר בבית האסורים. בתנאי שיסע מיד לגלות, בעיר מקלטו קאסטראמא למשך שלש שנים.

בשעתו עדיין לא נודע הדבר אם זהו דבר טוב וכיצד ישתלשל הדבר; אבל לאחר מכן ביום י"ב תמוז, קיבל הודעה שמשחררים אותו, ותעודת החופש תינתן לו למחרת, י"ג תמוז, ואז - כאשר השתחרר לגמרי - נתגלה, איך שג' תמוז ה' ה"אתחלתא דגאולה".

כשהרבי נסע לגלות, החסידים בכו והצטערו, אך מהר מאוד התברר להם שהגלות החליפה את עונש המוות חלילה, והיתה בסך הכל הכנה והתחלה של הגאולה השלימה שאירעה כעבור עשרה ימים בלבד. מאז קבעו החסידים את ימי ג' תמוז וי"ב-י"ג תמוז ל"חג הגאולה" מדי שנה.

גם לאחר שהרבי עצמו השתחרר לגמרי, הנצחון עוד לא ה' שלם. הממשלה הרוסית המשיכה במלחמתה כנגד כל דבר שנודף ממנו ריח של יהדות, עד שכביכול בגללם הרבי הריי"צ הוצרך לצאת מרוסי', ויהודי רוסי' המשיכו לסבול עוד עשרות שנים.

רק כיום, למעלה מששים שנה אחר המאסר והגאולה, ניתן לראות כיצד בסופו של דבר גאולתו של הרבי הריי"צ הביאה את הנצחון המלא על המשטר הקומניסטי שהתמוטט כליל, וכעת יהודי רוסי' מותרים לקיים תורה ומצוות בחופשיות.

ונשאלת שאלה פשוטה:

הרי ה' יתברך הוא היחיד שעומד מאחרי הנס המופלא שהציל את הרבי הריי"צ מידי הרשעים והוציא אותו לחירות וגאולה. מדוע אם כן הגיע הנס בכזו צורה של 'חצי חצי', קודם כל ביטול עונש המוות, רק כעבור כמה ימים השחרור

המלא, ועשרות שנים לאחר מכן הנצחון המושלם על הרשעים. מדוע הנס ה' צריך להיות סיפור מתח בהמשכים, ולא ברגע אחד?

העולם מסכים

חז"ל אמרו: 'כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו'. ה' ברא את העולם הטבעי, בכדי שדוקא הטבע יגלה את כבודו של ה'.

כל כוס מים שילד יהודי שותה, מגלה את ה' בעולם. הוא מברך עליה 'שהכל נהיה בדברו', ומודה ומכיר שהעולם כולו ובמיוחד כוס המים נבראו מה' אחד. כשהוא שותה כוס נוספת כעבור זמן, הוא מברך עליה שוב ומגלה מחדש את כבוד ה'.

לכן ה' ברא את העולם עם הרבה פרטים, כדי שכל פרט בטבע, אפילו כל כוס מים, תגלה את כבוד ה'. ה' בחסדו הגדול עשה זאת כך, בכדי שבכל פעולה טבעית נרגיש שאנו עושים משהו חשוב ובעל משמעות, מגלים את כבוד ה' מחדש ממש.

אמנם מדי פעם ה' עושה נסים, והנסים מראים לנו בצורה ברורה ופשוטה שה' הוא בעל הבית האמיתי, בורא העולם ומנהיגו. אך גם כאן המטרה היא שדוקא הטבע על כל פרטיו יגלה את כבודו של ה'. לכן בדרך כלל למרות שמצד אחד הנס שובר ומשנה את הטבע, מצד שני הנס חודר ומתחבר עם הטבע, כפי שזה ה' בצורה גלויה בגאולתו של הרבי הריי"צ.

הרוסים לא הוכרחו לשחרר מיד את הרבי הריי"צ ואת כל היהודים. ה' יתברך כביכול המתין לכך שהם מצד עצמם יגיעו להבנה שאין להם זכות לפגוע חלילה לרעה ברבי, ויבטלו מעליו את עונש המוות. ה' סובב זאת כך שדוקא אותם רשעים - נחמנסון ולולב - שאסרו את הרבי הריי"צ, הם עצמם נאלצו לשחרר אותו.

כעבור שנים רבות, הגיע השלטון הרוסי

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כדי שהעולם יסכים אתנו, אך כפי שסיפרנו אנו מלומדים בנסים.

מצד שני, צריך לדעת לדבר עם כל אחד בצורה שמתאימה לו, שהוא בשכלו והרגשתו יבין את האמת. עם שוטר גוי יש לדבר ברוסית, עם תלמיד חכם בדברי תורה, עם יהודי פשוט בסיפורים, ועם ילד בסוכרי'. כך כל אחד יקבל זאת באופן המתאים אליו, ובסך הכל כולם יקבלו ויסקימו לכך.

משיח

אמנם עדיין נשאלת השאלה - כפי שכמה שואלים: . . מה יאמר העולם ומה יאמרו האומות על כך שיהודי עושה את עבודתו ד"פוצו מעינותיך חוצה", ובמיוחד - בקירוב הגאולה האמיתית והשלימה, הרי אין הם מבינים מה פירוש הדבר?! אמנם זוהי עבודה גדולה ונעלית - אבל צריכים לכאורה להתחשב - טוען הוא - עם העולם!

הרי כמה שאנחנו נסביר ונפרסם, איך נצליח לפעול ולשכנע את העולם כולו באמת שלנו?

והמענה על זה הוא: העולם כבר מוכן! כאשר יהודי יעשה את עבודתו כדבעי - באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, וביחד עם זה כפי שזה מלוּבש בכלים דלבושי הטבע - יראה איך שהעולם, טבע העולם ואומות העולם מסייעים לו בעבודתו.

כיום בזמן הגאולה, העולם כבר יכול לקבל הכל. אנו צריכים רק לעשות את שלנו ולהעביר לו בצורה המתאימה את דברי הרבי, וכבר נראה איך שהעולם רק עוזר לנו.

וכרגיל, הרבי מלך המשיח שליט"א מסיים את השיחה בברכה והבטחה על הגאולה השלימה:

ותיכף ומיד ממש יביא זה כבר את הגאולה השלימה . . ובנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו הולכים כל בני ישראל לארץ הקודש, ירושלים עיר הקודש, בבית המקדש השלישי, וכאמור - תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נגלית 17110
טל': 04.6578485 פקס: 04.6462770



למסקנה הסופית שאין צדק בדרך של כפירה בה', אז הם עצמם נתנו ליהודים את הרשות המלאה לקיים תורה ומצוות בחופשיות. עד כדי כך שכיום הם חושבים לשנות את שם העיר לנינגרד, שנקראה על שם המנהיג הקומוניסטי לנין שבפקודתו נאסר הרבי הריי"צ, לשמה המקורי פטרבורג. בכך מודגש כיצד הם עצמם חוזרים בהם מדרכם הרעה ומבינים את טעותם הגדולה.

כי ה' רוצה שהטבע יגלה את ה', שהגויים עצמם יחזרו בהם וינהגו כפי המתבקש. לא בגלל שה' הכריח אותם לכך, אלא הם מצד עצמם.

ביטול אידיאט!

מה כל זה אומר לנו, מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א באמצעות סיפור:

מעשה בחסיד שיצא מהתנועות חסידית בלב שמה, והלך ברחוב בדרכו לביתו כשכולו שקוע בדברים הנפלאים עליהם דובר בהתנועות. ה' אז מסוכן לחסידים להסתובב ברחובות, אך חסיד אמיתי אינו מפחד כלל. שוטר רוסי שעבר ברחוב הבחין בדמות החשודה, וקרא לעברו ברוסית: קטא אידיאט - מי הולך שם? מבלי להתבלבל ענה מיד החסיד: ביטול אידיאט! - ביטול הולך!

החסיד כלל לא התכוון לשקר על השוטר. החסיד הבין כל כך שהוא באמת ביטול מוחלט לה', ולכן אמר לשוטר את כל האמת, שכאן הולך ביטול...

הביטול של החסיד לה', זו ממש דוגמא טובה לגילוי אלקות בעולם, כיצד יהודי מרגיש שהוא כלל לא מציאות והמציאות האמיתית היא ה' יתברך. גילוי עד כדי כך שאפילו השוטר הגוי לא הפריע.

מצד שני, החסיד לא אמר זאת לשוטר בלשון הקודש. הוא אמר זאת ברוסית, כדי שגם הגוי הרוסי והטבע הרוסי יבינו שהעולם כולו בטל לה'.

כך גם צריך להיות אצלנו. הדבר הראשון שאנו צריכים לדעת הוא, שהמציאות שלנו היא "פוצו". כל תפקידנו בחיים הוא כשליחים של הרבי להפיץ אותו בכל מקום, להעביר לאנשים את האמת הגדולה של החסידות, את הבשורה הטובה של הגאולה, ואת כל האמת על הרבי מלך המשיח. למרות שנראה שצריך ממש נס