

גולה גאולה

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ אמור ה'תנש"א

שוב גאולה

נוסף, חשוב הרבה יותר, ה' התגלה לבני ישראל ונתן להם את התורה! זו מטרתה של יציאת מצרים.

וכך יהי' גם בגאולה האמיתית והשלימה, העולם "יהפוך את עורו" וינהג כפי שצריך, בגשמיות וברוחניות, אך העיקר היא שיתקיים 'ומלאה הארץ דעה את ה', יהיו שמים חדשים וארץ חדשה ובעיקר 'תורה חדשה', ה' יגלה לנו את סודות התורה!

זה הדבר העיקרי של הגאולה. וכבר עכשיו, ברגעים האחרונים של הגלות עלינו להתכונן לכך, רואים זאת במילה 'גאולה', 'גולה' ועוד אל"ף!

תשובה

לאות אל"ף שלשה פירושים. הראשון, כפי שלמדנו בשבוע שעבר "אלופו של עולם" שה' הוא האלוף ומנהיג העולם! עולם מלשון 'העלם', העולם אינו מכיר את ה' אך ע"י קיום מצוות אנו מגלים לכל העולם שה' הוא זה שברא אותנו, וממשיך תמיד להנהיג, לכן עלינו להתנהג כפי שמתאים לחייל בצבאות ה' המסור לרמטכ"ל הרבי מלך המשיח.

הפירוש השני לאל"ף הוא 'אולפנא' - לימוד בארמית. על ידי לימוד תורה אנו מגלים דרגה יותר גבוהה באלוקות.

הפירוש השלישי, אל"ף בהפוך אותיות - 'פלא', ה' בורא העולם ומנהיגו, יכול גם

בשבועות האחרונים למדנו כי על כל אחד מאיתנו לעשות כל שביכלתו להביא את הגאולה, כעת, ב'דבר מלכות' של שבוע שעבר והשבוע - פרשת אמור, מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את משמעות המילה 'גאולה' וכיצד ליישם זאת בפועל.

כפי שלמדנו - הגלות וכל הטוב שבה אינם מתנתקים מהגאולה כי אם משתחררים והופכים לחלק ממנה. אין אפוא מה לחשוש מהגאולה, אדרבה, לשמוח לקראת ההתגלות המיידית של הרבי מלך המשיח שליט"א.

דבר זה אנו רואים גם ביציאת מצרים, בני ישראל יצאו עם הדברים השייכים להם, אבל הם גם רוקנו את מצרים, המצריים נתנו להם את כל כלי הכסף, הזהב והבגדים שלהם, וגם ערב רב עלו איתם.

כלומר, בני ישראל לא רק יצאו ממצרים, אלא לקחו את מצרים איתם! ה' ברא את כל הכסף והזהב ונתן למצריים, כדי שהם יתנו לבני ישראל, ובכך מילאו היהודים את הכוונה אשר לשמה, נברא כל העושר שהרי בסופו של דבר הכל נברא עבורנו.

השאלה

בגאולת מצרים הבינו המצריים שעליהם לשנות את התנהגותם ולהתחיל לקיים את רצון ה', אך מעבר לזה, קרה דבר

לשנות אותו כשהוא רוצה ולעשות נפלאות. ואכן, זה מה שיהי' בגאולה, הסדר הרגיל של העולם משתנה. תחיית המתים, זאב עם כבש ועוד. כדי לפעול זאת, עלינו ללמוד את נפלאות התורה - תורת החסידות.

גם במלך המשיח עצמו קיים ה'פלא' הזה, הרבי שליט"א, חכם אפילו יותר משלמה המלך! והוא ילמד את עם ישראל את התורה החדשה שתהי' לעתיד.

מה כל זה אומר לנו? ברגעים האחרונים של ה'גולה', אנחנו מכניסים לתוכה את האל"ף של 'אלופו של עולם' וגם את האל"ף של 'פלא' - לימוד חסידות חב"ד וכך אנו עושים את הענין העיקרי של הגאולה - גילוי הנפלאות הגדולות שיהיו אז! לכן כל כך חשוב ללמוד חסידות!

תכל'ס

נשתדל מאד לפרסם בכל העולם את כבוד ה', על ידי המבצעים הקדושים של הרבי במיוחד מבצע משיח, נוסף בלימוד התורה, ובמיוחד חסידות חב"ד (דרך אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו). וכמובן לא נשמור רק לעצמנו, עלינו להפיץ את המעיינות בכל מקום!



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א

מהרה יתגלה ויגאלנו!



רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: (054) 795.5493

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110

טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'