



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' בארה"ק (ע"ר)

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נצרת עילית 17110
טל' 04-6462770 פקס' 04-6578485

דבר מלכות

זנוע

ב"ה ימות המשיח. עש"ק פרשת במדבר כ"ה אייר
ה' תהא שנת יראנו נפלאות המשיח - ה'תשס"ה

לחיות משיח וגאולה

בגלות, גדלנו בגלות ובינתיים גם מרגישים עמוק עמוק
בגלות. לך תסביר לאדם לפני מאתיים שנה איך עובד
מחשב, הוא בחיים לא יבין!

בגלות אנחנו רגילים לחשוב ולהרגיש רק את עצמנו,
אז איך נוכל להרגיש את הרבי שאכפת לו מהגאולה?

במיוחד היום, ברגעים האחרונים, הנסיון גדול עד כדי
כך שלא זוכים לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח!
בגלות אנחנו מסתכלים על כל דבר בעיניים מגושמות,
מגושמות כל כך שאפילו הרבי בכבודו ובעצמו נראה לנו
אדם רגיל! אין אפוא פלא ששואלים על הרבי שאלות.

מה עלינו לעשות? תחילה עלינו לדעת שהשאלות
באות בגלל השכל המצומצם שלנו, צריך פשוט להפסיק
לחיות בגלות ולהתחיל להרגיש גאולה, וממילא כל
השאלות נעלמות!

ממש כמו הסיפור על אותה משפחה יהודית שהפריץ
זרק אותם לבור כלא עמוק שלא היתה בו טיפת אור,
לאחר שנים, הילדים שנולדו בבור, ידעו על העולם היפה
על השמש והשמים רק מסיפורי ההורים.

חלפו שנים נוספות, ההורים נפטרו, והדור הבא הי'
בטוח שהעולם בחוץ הוא סתם אגדה יפה!

בבוא היום, החליט הפריץ החדש לשחרר אותם
מהכלא, אך הם כבר לא הסכימו לצאת הי' צריך לשכנע
אותם שיש בחוץ עולם יפה שכדאי לצאת אליו!!!

כיוון שנולדו בגלות אין הם מכירים עולם אחר ומשום
כך לא יכולים להאמין ולהבין את העולם היפה בחוץ,
נוריד להם פנס קטן של אור ויבינו שלא הכל הם

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ במדבר ה'תנש"א
מעובד עבור חיילי צבאות ה'

דבר המלכות השבועי הפעם, עיוני ונוגע בנושאים
דקים שקשה להסבירם באריכות לחייל צבאות ה', על
כן נתמקד בקטע העוסק בנושא ה'בווער' להביא לימות
המשיח, דרכו נחדיר את הנושא הכללי בדבר מלכות -
'אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני'.

אין שאלות

הרבי מלך המשיח שליט"א מבשר בשורה גדולה -
"הנה זה משיח בא" ויהי לנו רק טוב, הרבי מורה לנו
לעשות כל מאמץ להתגלותו של משיח. ומלמד אותנו
להיות אכפתיים מהגאולה, לחיות כמו בימות המשיח.
בעצם הוא רוצה לשנות לנו את כל החיים.

אבל היצה"ר עושה בעיות, לא תמיד ברורים לנו דברי
הרבי. ומתעוררות שאלות, קטעים שונים בענין משיח
לא נראים לנו, ואפילו מוזרים. יש לנו הרבה שאלות על
כך. יש כאלה שלא מתחברים לענין הזה של ההתמסרות
לרצון המלך ומעוררים בנו פליאה, לא תמיד אנחנו
מבינים אותם. ובכלל לא כל כך בא לנו להתמסר לרצון
הרבי מלך המשיח שליט"א להביא את הגאולה. כולנו
מכירים אנשים כאלה וגם לכל אחד מאתנו יש בלב כל
מיני מקומות כאלה, אין צורך לפרט כי כל אחד מכיר
את עצמו...

האמת היא שאנחנו לא כל כך אשמים, הרבי שליט"א
הוא הרי מלך המשיח, חי בימות המשיח ומדבר אלינו
מתוך הגאולה. ואילו אנחנו, אנשים קטנים, נולדנו

מכירים ומבינים.

כן גם אנו כשנתחיל לחיות משיח תעלמנה השאלות מעצמם.

לחיות משיח זה אומר: לשים דגש על הנשמה, לדעת שירידתנו לעולם אינה להנאה! החיים טומנים בחובם ענין שונה לגמרי, שמטרתו השליחות המיוחדת - להביא לימות המשיח! נבראנו כדי לבצע את מטרותיו של הרבי שליט"א. ואז אפשר להרגיש את הרבי, את רצונו - הגאולה האמיתית והשלימה, שיהיה איכפת משיח. אפשר לשנות את קו החשיבה הרגיל, להסתכל על הרבי בעיניים נכונות, הרבי למעלה מהעולם ולמעלה מהגלות, אזי מתבטלים כל השאלות. ובסופו של דבר נגיע יחד עם כל עם ישראל למנוחה האמיתית, כמו שכתוב על הגאולה "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

רוצה לקבל 'חברותא' ללימוד ה'דבר מלכות'?

חייגו בין השעות 7:30 - עד 8:00 בערב:

חיילי צבאות השם ● 052-5981770 ● 054-3068201

חיילות צבאות השם ● באר שבע: 054-5724770 ● בני ברק: 050-8941770
ירושלים: 02.9932516 ● כפר חב"ד: 03-9607042 ● נס ציונה / רחובות: 054-7506927 ● נצרת
עלית: 052-3202582 ● נתניה: 04-6337535 ● צפת: 04-6974653 ● קרית:
054-7206137 ● קרית גת: 054-7466738 ● קריית מלאכי: 054-6380904 ● ביתר עלית: 02-
5807607 ● לוד: 050-6340678 ● אופקים: 054-7687958

לתרומות והקדשות
0543-126-126